



DE LEUKSTE STOMSTE DAG OOIT

Sophy Henn

Vertaald uit het Engels door Joukje Akveld

UITGEVERIJ LUITINGH-SIJTHOFF



Sems dag verliep helemaal niet
zoals hij zich had voorgesteld.



Het was simpelweg de stomste dag ooit.

'Nee!' stampte Sem.



'NEE!' mokte Sem.



En toen brulde hij.



Sem wist heel zeker
dat hij niets goed
kon doen.

Dus hij **stampte**



en hij **mokte**

en hij **brulde** nog wat meer.

Maar het hielp allemaal niets.



Er zit maar één ding op, dacht Sem.
Ik moet weglopen.

Hij pakte zijn belangrijkste spullen en nog wat extra dingen...





en liep weg.

Hij liep en hij liep, zo ver als hij kon,
voorbij de schuur, bijna helemaal tot
het einde van de tuin.





Toen stopte hij.

Sem plofte op de grond neer en bedacht hoe **vreselijk** verschrikkelijk het allemaal was.

Toen vroeg hij zich af hoelang hij al weg was, want hij had erge honger en hij wist vrijwel zeker dat zijn haar was gegroeid.





Misschien moet ik terug naar huis, dacht hij.

Ze zullen me nu wel missen en
ontzettend verdrietig zijn.